

De film Hemel op Aarde is een ontroerend, romantisch drama. Limburger Edward Stelder schreef acht jaar aan deze film. Een universeel verhaal over het beleven van je eerste liefde, opgroeien in de tijd van Grease en het in handen hebben van je eigen lot. Het is Nederlands grootste filmproductie van 2012.

De 13-jarige, goedgebouwde Bart wordt tot over zijn oren verliefd op de oudere, stadse en uiterst verleidelijke Moniek, die net bij hem in het dorp is komen wonen. Zijn ouders zijn er echter niet blij mee en vanaf hun eerste ontmoeting gaat er van alles mis in het gezin. Bart denkt dat dit komt doordat hij meer met Moniek bezig is dan met de normen en waarden van zijn opvoeding. Kiest hij voor zijn eerste echte liefde of kiest hij voor zijn vertrouwde leventje en wordt alles weer normaal? De keuze wordt nog moeilijker als Moniek ernstig ziek blijkt te zijn...

Onze worteltjestaart wordt geserveerd aan gasten op 15 december in de Royal Service Bioscoop te Echt.

**release Limburg** 19 december 2013

**release landelijk** 9 januari 2014