

Nu ben ik gewend dat ik de meest uiteenlopende mensen in de tuin en kookstudio ontmoet. Mensen als ex-prof voetballers, de uitvinder van Appelsientje, de ouders van "Boer-Zoekt-Vrouw" Yvonne Jaspers, miljardair Leo Van Gansewinkel (ja, van de containers), Rudolph van Veen, Herman den Blijker, noem maar op...

Ik ben vanaf 2005 tot heden regelmatig met Rene Brienen in allerlei uitzendingen van de Nederlandse en Duitse TV geweest. Maar tot zijn eigen grote verbazing was Rene Brienen nog nooit bij ons geweest. "We hebben al vaker met elkaar samengewerkt, jij bent dé grondlegger van de "vergeten groenten" in Nederland", zegt Rene opgewekt. "Eigenlijk raar dat ik niet eerder hier ben geweest".

Rene Brienen gaat meedoen aan een kookprogramma bij de TROS. Daarvoor gaat hij met onze vergeten groenten leuke dingen doen ... Na een half uurtje langs de 550 soorten vergeten groenten gelopen te hebben had Rene Brienen zijn keuze gemaakt: snijbiet, oerbiet en pastinaak. Maar daar kom je bij ons niet weg. Ik laadde nog wat extra's in zijn kistjes: kweepeer, silenensla, amaranthus, kardoer, Karmijn de Sonnevillie appels, Beurre de Alexandre Lucas peertjes, rode boerenkool, Groninger Stiekema spruitjes, Buggenummer Muuskes aardappels. Zo, dat was even genieten !